

De belasting **AANSLAG**

ALS DE OVERHEID
JE VIJAND WORDT

Beste ambassadeur,

2020 was er eentje om snel te vergeten, horen we vaak. Maar is dat wel zo? In twintig misten we onze makers en vrienden, onze familie, onze dierbaren. Soms heel erg. In twintig maakten we ons zorgen over elkaar. Twintig deed ons pijn. Soms heel erg. Maar... was twintig niet ook een bim-bam kling-klang wake-up call? Mijn familie en vrienden waren altijd al belangrijk, maar sakkerloot, hoe vaak kloppen jullie als een zwerende vinger nu, hoe vaak herbeleef ik die maskerloze vreugde van toen, die vluchtige maar o zo belangrijke knuffels. Hoe zeer mis ik die glimlachjes, weggestopt achter twintig?

Verdomme, wat zijn jullie belangrijk. Ook straks, na twintig.

Maak het goed, in eenentwintig. Zorg gewoon dat je er bent, ergens, eender waar. En laten we koppig, sterk, vastberaden, gewoon omdat het moet, ervoor zorgen dat we er straks weer écht zijn. Ongemaskerd, live en zonder angst voor elkaar.

Erik en Kurt

Wil je eigenlijk liever geen mail van ons ontvangen? Of moet hij naar een ander adres? Vertel het ons, en wij passen het aan.