

# Ondernemen



Beste ambassadeur,

Het was aangekondigd voor de maand mei. Eigenlijk heeft het niet veel gescheeld, het boek was er in juni, maar de uitgever besloot het pas aan te bieden vanaf september. Op het moment dat ik aan deze Diplomatieke Post schrijf ligt het nog niet in de handel, maar dat kan geen verrassing zijn, jullie krijgen het nieuws altijd net wat eerder dan de rest van de wereld.

*Ondernemen – De kracht van de passie, de vloek van de angst* schreef ik in opdracht van Mathieu Verwilghen. Mathieu wilde geen biografie schrijven, hij wilde een nalatenschap creëren waarmee jonge wolven hun voordeel kunnen doen. Een gids voor een wereld waar velen voor terugdeinzen. 'Je geeft niet op. Je geeft nooit op,' is zijn credo. Voor Mathieu is het een reflex, een instinct, het zit in zijn DNA. Daarnaast is hij een 'positivo', een man die in elke tegenslag een meevaller weet te vinden. Ook nu hij ziek is en de krachtpatser traag maar zeker verwelkt, blijft dat onveranderd. Positief denken, zegt hij, is niet zomaar een manier van denken. Het is *de enige juiste* manier van denken als je wil slagen. Hij stelt ons meteen gerust: 'Positief denken is een gewoonte, en een gewoonte kan je aanleren.' Mathieu Verwilghen is een man die wordt voortgestuwd door zijn passie. Miljonair word je niet zonder hard werken, geeft hij toe. 'Daarom moet wat je doet jou intense voldoening schenken. Zelfs als je moe bent, uitgeput desnoeds, blijf je hongerig naar meer. En haal de kaart met 'opgeven' uit het spel. Want die trek je niet. Nooit.'

Mathieu stelt zijn boek voor op 6 oktober in [GC De Melkerij](#) in Zemst, Brusselsesteenweg 3. Hij doet dat met een hapje en een drankje en interessante sprekers. Je verneemt er ook meer over die gewoonte die je kan aanleren en die jou altijd en overal helpt, ook als je geen ondernemer bent. Uiteraard kan je er een gesigneerd exemplaar van het boek bemachtigen. Wil je erbij zijn? Surf dan naar de [website](#) van Mathieu en klik bij pre-order op 'Aanvragen'. In plaats van een boek te bestellen vertel je met hoeveel mensen je graag naar de launch komt en dan krijg je een bevestiging. Enneuh ... Kurt en ik zullen er natuurlijk ook zijn 😊.

Blijf gezond, tot dan en daar!  
Erik Raeven