

De belasting **AANSLAG**

ALS DE OVERHEID
JE VIJAND WORDT



Beste ambassadeur,

Een nieuw boek, een nieuwe look. Dit is ten slotte een nieuwsbrief, toch? *Het Laatste Verbond* gaat even in de mottenballen tot *Het Grootste Ondenkbare* uit de steigers mag. Dan keert onze eersteling gezwind terug om zijn jongere broertje aan jullie voor te stellen. Deadline voor nieuw Raeven & Impens werk is voorlopig eind '21. Mijn deadline, welteverstaan, jullie moeten nog wat langer wachten 😊. Maar ondertussen is er...

... de nieuwe. Of toch bijna, op 22 oktober verschijnt hij – zomaar pats boem – op de schappen. Hoe bizar is dat? Alsof er opeens een kleine snotaap op de achterbank van je wagen zit. 'Euh... schat, moet die eerst niet geboren worden?' 'Nee, sorry, kan niet, misschien de volgende.' De lancering slaan we dus even over, er wordt wel hard gewerkt om het boek de pers te geven die het verdient. Ook voor de sociale media zijn we een en ander aan het bekokstoven. En natuurlijk mag je zelf reclame maken, graag zelfs!

Maar *De belasting AANSLAG* heeft geen storm nodig om te vliegen, het boek was al van bij de eerste bladzijden deel van ons allemaal. Want wie voelt geen koude rilling bij de gedachte dat de overheid zijn vijand wordt? Wie is niet stiekem bang om zonder ticketje in een waanzinnige rollercoaster geduwd te worden, een dol geworden machine waarvan niemand de stopknop schijnt te kunnen vinden?

Het overkwam Jo Daeseman en zijn gezin. De voorbije tien jaren van hun leven waren een werkelijkheid waar de fictie voor achteruit deinst. Onwaarschijnlijk genoeg om op www.jodaeseman.be documenten aan te bieden die het boek vastsjorren aan de realiteit. De website geeft het boek een stem, je blijft er op de hoogte van de lotgevallen van het gezin en je kan er met Jo communiceren. Want die stopknop is nog altijd zoek, pas in het voorjaar van 2021 komt er misschien een eind aan de ellende. We volgen het op de voet en houden jullie en de lezers op de hoogte.

We zien elkaar dus niet terug op de launch en dat is een lelijke domper op de fun. Maar ik weet zeker dat er andere gelegenheden komen en straks kunnen we elkaar weer de hand schudden. We wensen je alvast veel leesplezier met *De belasting AANSLAG*.

Tot binnenkort! En ondertussen: blijf gezond, blijf lachen.

Warme groeten,

Erik & Kurt

Wil je eigenlijk liever geen mail van ons ontvangen? Of moet hij naar een ander adres? Vertel het ons, en wij passen het aan.

