

Diplomatieke Post

HET LAATSTE VERBOND



Beste ambassadeur,

Deze Diplomatieke Post is helemaal aan één onderwerp gewijd: onze eerste lezing, die doorgaat in de bib van Kortenberg, volgende week dinsdag 29 januari. Buitengewoon spannend, want weer een nieuwe 'eerste keer' die Kurt en mij te beurt valt. We maken reclame op [Facebook](#), op onze [website](#), op de [website](#) van de bib, het staat aangekondigd in '[Uit in Vlaanderen](#)' en zal ook in het weekblad 'Deze week' verschijnen.

Wil je ons graag helpen nog meer mensen te bereiken? Dat kan. Surf naar het evenement op onze Facebookpagina (of klik op [deze link](#)) en deel het, zodat het ook in jullie eigen netwerk wordt verspreid. Uiteraard zijn jullie zelf meer dan welkom ;-).

De lezing

Hoe gaat die er eigenlijk uitzien?

We dalen af in de tijd, vele eeuwen terug, naar de Tempeliers. We maken kennis met de kruisridderorde en zoeken uit wat hun relatie was met de Ark van het Verbond. Vervolgens reizen we nog veel verder terug, zo ver dat de tijd er kraakt onder de eeuwen die er bovenop liggen gestapeld, de tijd waarin de Ark verscheen en haar volk deed zegevieren, waarin ze werd aanbeden en waarin ze dood en verderf zaaide tot ze weer verdween. We klimmen weer omhoog, tot in de achttiende eeuw waar we de tempels van de vrijmetselaars betreden en met hen terugreizen naar vandaag. We maken jullie deelgenoot van hun geheimen en ontzenuwen de vele mythes die als sluiers over de vrijmetselarij hangen.

Natuurlijk hebben we het ook over *Het Laatste Verbond*. Hoe het boek ontstond, hoe de personages vorm kregen, hoe Kurt en ik samenwerken. En we eindigen met iets waar we misschien beter onze mond over kunnen houden, dat—als het misloopt—ongenadig kan terugslaan. We vertellen over de recente ontdekkingen van de onderzoeksgroep van Kurt en zijn kompanen. En wat die kunnen betekenen. Want wat gebeurt er als je iets vindt dat eigenlijk niet gevonden mag worden, dat naties naar de wapens zal doen grijpen en onze wereld zal doen schudden onder een religieuze storm?

Meer lezingen

We hebben alle Vlaamse bibliotheken, heel wat organisaties en tal van verenigingen aangeschreven met het voorstel een lezing te houden. Daar gaan we de volgende weken en maanden ongetwijfeld reacties op krijgen. Na de lezing zullen we ook beschikken over beeldmateriaal, dat we kunnen gebruiken om de volgende evenementen in de verf te zetten. Kennen jullie geïnteresseerden? Of mensen die mensen kennen die... laat het ons weten.

Tot besluit

We blijven jullie op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rond het boek, maar ook rond het vervolg waarvan binnenkort de eerste plotlijnen worden vastgelegd. Ook van eventuele nieuwe activiteiten, zo komt er (misschien) een schrijfcursus en (wie weet) een *Het Laatste Verbond* reis. En zoals gebruikelijk: Dank voor jullie hulp en... pas op voor de spanning!

Erik en Kurt